

עיני ולבי, המשתוקק ומתגעגע אחר הבעטלר [קבצן] הנורא בעל כתיב רחבות [עיין סיפורי מעשיות - מעשה ג] הלוחם מלחמותינו ונושא אותנו מכל מקומותינו לבחינת למעלה מן המוקם.

עולים להודות ולהלל לה' בקול רנה ותודה על גודל החסד הנפלא והנורא עד אין סוף ואין תכלית שעשה ה' יתברך עמך ועם כל ישראל, לקרבנו לאור קדוש ונורא כזה שאי אפשר לדבר בזה כלל, שמקבץ כל הנדחים ואבודים כמונו היום בדור החושך הזה ומכניסם בתוך הקדשה העליונה עלאה דעלאה. אשרך וטוב לך שזכית לזה.

והחבבו בחביבותא סגיא, וכתר מלכות חכמה נתן בראשו כדי שירחם על ישראל וישתדל בתחבולות גדולות רבות ויגיעות עצומות בכל כוחו שיישדך ויחבר את ישראל עם המנהיג החכם האמת נחל נובע אור החדש שהוא יכול להוציא מהירידה העמקה והנוראה ולהעלותם לתכלית העליה העליונה, ולהאיר בלבם אור האלקות בהארה ובהתגלות גדול ונשגב שלא היה כזאת מעולם.

בסוף הגלות הארך המר הזה בדורותינו אלה, שהוא סוף קץ האחרון אשר ירדנו פלאים וכל אחד ואחד ירד ונפל למקום שנפל, כמו שידוע כל אחד בפשו, לולא ה' שהיה לנו שהוא ממשיך עלינו גם עכשיו בתקף עמק נפילתנו וגלותנו הארה נפלאה הנמשכת בהעלם גדול מהצדיק האמת שהוא רוחו של משיח, שהוא עיקר תיקון העולם בסוף קץ האחרון, לולא זאת כבר אבדנו בעינינו.

אין לנו להישען עתה בדור הזה באחרית הימים האלה כי אם על כוחו של זקן שבזקנים דקדשה, אשר העמיק מאד לחשוב על אחריתנו. לולא תורתו שעשוענו - כמעט וכי'.

שיחות

(מרי ישראל אודסר, זצ"ל)

[חסיד הגיע לרי ישראל לאחר שקרא בספרי רבנו מגודל מעלת השמחה בעבודת השם. כי על-דפי שמחה וחדוה נמשכים כל הרפואות של כל מיני חלאים שבעולם, וכי שמחה היא עיקר חיות האדם ועיקר קדשת ישראל]

אוי יוי יוי, כמה אנחנו ישראל יש לנו בכל רגע ובכל עת תורה ומצוות. השם יתברך הכין לנו תורה ומצוות וחיים כאלה.. כסף כזה וחיים כזה - שמירת התורה והמצוות. בשביל מה אנחנו חיים פה, בשביל מה אנחנו פה? רק בשביל לקיים התורה והמצוות!

נשים, במה זוכין, מה יש להם, איזה חיים יש להם לנשים? הם צריכים להוליד בנים ולגדל אותם וללמד לחנך אותם בתורה ומצוות. זה העבודה יש לנו בזה העולם. היה לנו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, הם נתנו לנו התורה הקדושה שכל דבור הוא כל חיותנו, מלמדים אותנו מה יש לנו לעשות בזה העולם, להביא ילדים ולחנך אותם ככתוב בתורה. להאמין בשם בתורה ובמצוות, להודיעם שיהיו בשמחה תמיד. יש לנו כבר עבודה, עבודה כזו...

[רי ישראל נשאל איך אפשר להיות בשמחה תמיד]

באמונה, רק באמונה, זה העיקר הכלי של השמחה, רק אמונה ותפילה. ברוך השם צריכים לשמח, צריכים להשתדל בכל הכוח להיות בשמחה ולהודות להשם שהוא עושה עמו חסדים כאלה, יש לנו חסדים ומתנות טובים כאלה שאין לשער ואיך להעריך, ברוך השם.

רבנו הקדוש הוא בן שמחה, הוא רק שמחה. רב שלמה וקסלר הוא איש קדוש, הוא אמר: "אנחנו אין לנו - אלא דברי בן שמחה!" בן שמחה זהו נחמן, רבי נחמן בן שמחה. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, הוא השמחה, הוא כל חיותנו, כל שמחתנו, הוא הכל!

אוי, כמה שהוא רבנו הקדוש דבר בספריו הקדושים משמחה, בפרט משמחה בשבת קדש. רבנו הקדוש הוא אומר ששמחה זה רפואה לכל הגוף, שמחה. כתוב בספר 'לקוטי מוהר"ן': "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד!" לא רק להיות בשמחה - אלא תמיד, תמיד תהיה בשמחה, זה דבר טוב. שמחה כזו, חיים כזה אין בכל העולם, רק אצל רבנו - יש! אבל מחוץ לרבנו - אין בכל העולם!

רבנו הקדוש הכין רפואות לכל אחד, דבור אחד: "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", בזה יש לנו כבר כל הרפואות שבעולם! רבנו הקדוש הוא יחיד שאמר "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", מצוה זה דבר גדול, מה המצוה? "להיות בשמחה תמיד". נו, נראה מי רוצה מצוה גדולה? יש לנו המצוה פה ופה ופה, בכל מקום. רבנו הקדוש נתן לנו מצוה כזה... "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד".

מה זה שמחה? שמחה בשם! אין בעולם שמחה - רק התורה הקדושה והמצוות! יש לנו תורה ומצוות - זה עיקר החיים, זה שמחה. בלא זה אין חיים, אין שמחה, אין כלום.

השמחה היא עיקר חיות האדם, השמחה! לשמח, מה יש לשמח? עם התורה! התורה זה עיקר החיים, זה עיקר הטוב, עיקר האור, עיקר השמחה. בלי התורה אין חיים. אוי התורה של עם היהודי, אוי התורה הקדושה...

נסים, נסים ונפלאות שהשם יתברך עושה אתנו והאיר בנו אור השם, אור האמת, אור האמונה. התורה ומצוות זה כל החיים שלנו, וברוך השם זה יש לנו בחינם כמה שרוצים. אשרינו, זה כל שמחתנו, זה כל חיינו - התורה והמצוות. אנחנו יהודים, עם התורה והמצוות, אין עוד חיים מלבד זה. להאמין בשם ובתורה ובמצוות, אם לא זה - אין חיים כלל, אין עולם, אין אכל, אין כלום. אנחנו עם אחד בעולם! התורה היא חיינו, היא עיקר החיות שלנו, "כי היא חיך וארך ימך". אנחנו יש לנו על כל רגע על כל חיינו תורה ומצוות כאלו.. אהה! שבת, פסח, חגים, מצות, סכות, תפילין, ציצית, מה שיש לנו, בכל חיינו בכל רגע מצוה, מצוה, מצוה, מצוה...

סיפור

(כוכבי אור - אנשי מוהר"ן, ל-לב)

... דבר פעם

[מוהר"ן] אחת מתבערת הלב של אברהם אבינו עליו השלום, שהוא היה הראשון

שזכה לעבד את בוראו יומם ולילה במסירת נפש, ולפרסם שמו יתברך ויתעלה בעולם; ובתוך שיחתו הקדושה, ענה אחד לפניו בלשון צער וגניחה: ההיאך לוקחין לב כזה? גער בו מוהר"ן ז"ל, ואמר אליו: גם אתה יש לך לב כזה, אלא שאין אתה מלבב אותה דו האסט אויך דאס הארץ נור דו

באהאארצט עס ניט, כי הבחירה חופשית אצל כל אדם. וכל אדם, אפילו הגרוע שבגרועים, יש בכחו לזכות למדרגה הגדולה שבגדולות, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (תנא דבי אליהו רבה - פרק כ"ה) שצריך כל אדם לומר: 'מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי!'

... עוד פעם אחת, דבר [מוהר"ן] עם אחד מאיזה עניין שהיה לזה שייכות להביא לו ראייה מיצחק אבינו עליו השלום. ושאל אותו זה האיש: מה אתם מדמין אותי ליצחק אבינו עליו השלום? השיב לו: מה אתה סובר, שיצחק אבינו לא היה לו יצר הרע? אם כן מפני מה זכה להיות יצחק?

... פעם אחת, עמד לפניו [לפני מוהר"ן] צבי דב מאומין, והתחיל לדבר עמו בחקירת האלקות ונתלהב מאד ברשפי שלהבת, וענה ואמר לו: מה אתה מדבר עמי מהשם? אני אומר לך "ואראה את ה'", ובלשונו אמר בזה הלשון: וואס שמועסט דו מיט מיר פון גאט, איך זאג דיר "ואראה את ה'".

[אמר המעתיק: שמעתי שדבר פעם אחת איזה איש עמו גם כן מחקירת אלקות, ואמר לו בזה הלשון: איך האב הירש בערין גיזאגט ואראה את ה', און ער האט מיר גיגלויבט (להירש בער, אמרתי "ואראה את ה'", והוא האמין לי)].



מערכת 050-6754970 / 02-5829086 / 054-8484486
ת.ד. 27100 ירושלים / 91270 / שידוכי מצוה 02-5824048 (רק 13-16:00)
תרומות: בכל סניפי הדואר, חשבון מס' 89-2255-7
בקשו את העלון שלכם בכתובת: SHABAT.BRESLEV@gmail.com