

השתוקק תמיד לאמונתך הקדושה באמת כרצונך הטוב, וזוכה להכיר אותך באמת גם בעולם הזה, ולכבד את שמך הגדול בכל עת, כי בשביל זה בראת כל העולמות כולם, בגין דישתמודעין ליה. כמו שכתוב: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו". עזר ורחם והושיעה, ועשה למענך ולמען כבוד תורתך הקדושה, שתתגבר חכמת התורה הקדושה על חכמת הפילוסופיא, על חכמות החיצוניות, ויתבטלו כל החכמות שבעולם כנגד אות אחד מתורתך הקדושה והטהורה והתמימה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וישובו כלם לתורתך ולעבודתך וליראתך באמת בכל לב ונפש:

● ועזרו ברחמיך הרבים, ותזמין לנו מלמדים טובים והגונים לבנינו שיהיו עוסקים במלאכתם באמונה, ללמד הרבה עם בנינו בתכלית המועיל באמת. ויהיו כל המלמדי-תינוקות אנשים כשרים וצדיקים, שלא יקלקלו חס ושלום את ההבל הקדוש של התנוקות של בית רבן, שהוא הבל-פה שאין בו חטא, ויעלה ויראה וירצה וישמע לפניך ההבל הקדוש של התינוקות של בית רבן. ועל-די-זה תזכור את ברית אבותינו, ותמתיק ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, כל הדינים וכל הגזרות שאינם טובות שנגזרו על עמך ישראל בכלל או בפרט, בין שהוא קדם גזר-דין בין שהוא לאחר גזר-דין, כלם תמתיק ותבטל בזכות הבל פה שאין בו חטא של התינוקות של בית רבן. ותזכור ברחמיך הרבים ותקדשנו בקדשתך העליונה, ותזכור לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת בכל לב ונפש, וזוכה לתקן את כל אשר שחתנו, וזוכה להגביר הנפש על הגוף, עד שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש.

● וזוכה לתן צדקה הרבה לארץ-ישראל, עד שנהיה נכללים באווירא דארץ-ישראל, בהבל הקדוש שאין בו חטא, עד שזוכה כלנו עמך בית ישראל, שיהיה הבל פינו הבל שאין בו חטא כמו אווירא דארץ-ישראל, וכמו הבל פיהם של תינוקות של בית-רבן. ותעזר להשוחרטים שיקדשו ויטהרו עצמן באמת, עד שיהיה הבל פיהם גם כן הבל שאין בו חטא, באפן שיוכלו להעלות הנפשות המגלגלות בהחי, להעלותם לשרשם שבקדשה על-ידי הבל פיהם של ברכת השחיטה, כי אתה יודע עצם הרחמנות שיש על נפשות המגלגלות בבעלי חיים, חוסה נא ברחמיך עליהם ועלינו, ועשה למענך ועזרנו והושיענו, שזוכה להעלות כל הנפשות המגלגלות לשרשן העליון שבקדשה: (לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה ל"ז)

סיפור (ימי מוהר"ת חלק ב' – קלו-קלט) © ... ואחר כך יצאתי מבית הנ"ל ובכל מקום שהלכתי סבבו אותי אנשים ונשים וכלם שאלו על משפחתם, אבל לא היה לי שום אגרת מחמת שיצאתי בהעלם ידיעה מכל סביבותי, ולא הודעתי להם שאני נוסע לארץ ישראל וגם בעצמי הייתי מספק עד שישבתי על הספינה אבל אף על פי כן לכמה אנשים בשרתי בשורות טובות בעל פה ממשפחתם שאני מכיר אותם שתהילה לא-ל הם בחיים ובשלום והיה להם נחת גדול מאד מאד אבל אפילו אותם שלא הודעתי להם ממשפחתם, היה להם שמחה וחיות גדול שעל כל פנים רואים איש ממדינתם, אשר זה זמן רב לא ראו אדם משם כנ"ל:

© ועמדתי בבית הרב רבי פיביש בהרב מוולטשיסק, ששם הוא דירתה של האלמנה הצדקת מרת פעריל הנ"ל שהיא אחותו של רבנו זכרוננו לברכה, ואכלתי אצל דודי וזקני רבי שאול הכהן מבראד:

© ביום ששי הלכתי אני ורבי יהודא אליעזר על קבר האר"י זכרוננו לברכה ושם אצלו מנח רבי משה קורדובירו זכרוננו לברכה, ורבי שלמה אלקבץ זכרוננו לברכה שחבר "לכה דודי", ושאר צדיקים נוראים ובסמוך לשם קבר "הבית יוסף" והאלשיך וכו' ועמדנו אצל קבר האר"י זכרוננו לברכה, ושפכנו שם שיחנו תהילה לא-ל עד כה עזרני השם יתברך ברחמי העצומים שזכינו לבוא לארץ ישראל בעת מלחמה כזאת כמה גדולים מעשי ה' מה אמר מה אדבר מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי:

© בשבת אכלתי אצל ר' שאול הנוכר לעיל ובליל שבת באו אצלי כמה אנשים וספרתי להם הרבה מרבנו זכרוננו לברכה מעניין נסיעתו לארץ הקדש וגם אמרתי להם איזה דברי-תורה מרבנו זכרוננו לברכה ואחר כך הפציר ר' שאול לילך להרב מסקוליע והלכתי לשם וכבר היה כמו חצות לילה וגם שם בבית הרב הנוכר לעיל אמרתי לפניהם כמה דברי תורה מרבנו הנורא זכרוננו לברכה וכל זה היה לי לששון ולשמחה גדולה, שזכיתי בארץ הקדש לספר דברי תורה מתורתו הנוראה של רבנו זכרוננו לברכה:



פלילה (ר' ישראל אודט, זצ"ל - המשך) § ... מישהו סיפר לי,

שהוא ראה באומן, אנשי רבנו הם לקחו סדין גדול, וכיסו עצמם והדליקו נרות, כאילו כבר בעולם הבא, כאילו כבר נפטר, אחרי שעת הפטירה, הוא הדליק נרות וכיסה עצמו בסדין, הוא צייר לעצמו מה שיהיה בקבר, מה זה? איזה עולם זה? כל העולם רודפים אחר כסף וכבוד, מה יהיה מזה? מה זה? מה יש מזה? ...

... חצות לא בבית, ביער! אף אחד לא ידע, היה לו איזה כיס לרבי ישראל קרדונר, ונתן את הנעלים בתוך הכיס והלך כל המקום שישינים שלא ישמעו, והוא הלך ליער, כל העולם ישנו, רק רבי ישראל הלך ליער, הוא זימר איזה ניגון והיה שמח מאד... ריקודים עשו גם ביער, ניגון וריקודים, העולם הזה לא כלום, לא שווה כלום מהשינה, מאכילה, כסף, מה זה? ...

... בשביל מה להתחתן? בחצות לילה הולכים ליער? ופרנסה לא צריכים, אפילו לחם עם מים זה טוב ... רבנו הקדוש אמר, דיברו: "פרנסה, פרנסה, פרנסה, פרנסה, פרנסה", אז אמר רבנו: "פרנסה? רק ביטחון", הוא נתן לנו פרנסה, מה צריכים כל כך? פרנסה? רק ביטחון, אם הולכים ליער יהיה פרנסה? יהיה לה מה לאכול? כל אחד צועק:

"פרנסה, פרנסה, פרנסה, פרנסה", רבנו הקדוש אומר: "פרנסה? רק ביטחון", הוא נתן לנו פרנסה. אני ראיתי, באו אורחים לטבריה מירושלים ולא היה להם כסף בטבריה, אז רבי ישראל קרדונר נתן לו, יש ילדים, והוא בעצמו לא היה לו, רבי ישראל לא היה לו כסף, אז בא אלי הבעל המשפחה: "תגיד לי, רבי ישראל הוא עשיר?", הסברתי לו, הוא אמר: "הוא נתן לי הרבה כסף, ואיך, אם הוא לא עשיר, אם אין לו, איך?", אז הבעל הבית הזה הוא למד בהשיבה הגדולה במאה שערים, ונעשה חסיד ברסלב, מליטוואק נעשה חסיד ברסלב, והוא נתן את הבית שלו וכל מה שיש לו לברסלב, שמו היה משה ... הוא בא לטבריה ולא היה לו, ורבי ישראל נתן לו כסף, הוא היה לו גם ילדים, הוא נתן צדקה וחסד, על-כל-פנים האיש הזה הוא שמע דבר כזה, אם כן הוא רוצה להיות ברסלב, הוא נעשה ברסלב, זה דבר חדש, העולם לא יודעים, העולם רק ללמוד גמרא, אבל קיום התורה והמצוות ... רבנו הקדוש צוה: בלילה לקום בחצות וללכת ליער, מה יהיה מזה? זה כסף? שמעתי מרבי ישראל עליו השלום, שהעולם היה אצל רבנו, ודיברו יחד כל היום "פרנסה, פרנסה, פרנסה, פרנסה", ורבנו הקדוש אמר: "פרנסה? רק ביטחון", הוא נתן לכולם פרנסה...

... רק ביטחון! אם רוצים אמת, אז השם יתברך נותן לנו מלאך של אמת, והוא מלמד אותנו על כל דבר, על כל יום, הלוואי, תמיד, המלאך תמיד נמצא בלב, והוא מלמד אותנו הכל בתחילה, רבי ישראל היה בא לטבריה, הוא מצא אותי, אני מצאתי אותו, אני הייתי כמו אנחנו פה ביחד, באהבה גדולה באמת, פתאום נעלם, איפה רבי ישראל? אני מחפש אותו בכל המקומות, בכל היערים, אני חיפשתי, איפה רבי ישראל? חיפשתי וחיפשתי, עד שראיתי מרחוק, יש אדם שהוא מסתובב ככה, מפה לפה ומפה לפה, וראיתי איך שהוא מדבר עם השם יתברך, ומה הוא אומר את זה ואת זה ואת זה, אוי, נודע לי, הוא לא אמר לי שהוא הולך להתבודד, הוא הלך, אבל אני לא ידעתי מה זה, איפה הוא הלך? איפה הולך? חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, עד שראיתי מרחוק אדם מסתובב אחת הנה ואחת הנה, כמו הולך עם אחד ומדבר אתו. אני הייתי אתו, אה, גנב כזה, פתאום הוא נעלם, לא יודעים איפה הוא? ככה העולם הזה, צריכים להיות ... רבנו הקדוש מספר בהמעשיות: "אצל זה נעלם בן, אצל זה נעלם חתן, אצל זה נעלם מה שנעלם", לא ידעו איפה הם, נעלם, נאבדו, עד שאמרו: "יש בעל תפילה שהוא הולך ומדבר, העולם הזה לא כלום, והוא לוקח אותם ליער", והם אומרים רק "ליקוטי תפילות" ותהלים, ולומדים ועובדים השם תמיד, אני לא ידעתי מהתבודדות, לא ידעתי, זה היה יום או יומיים, עד שאני כבר נתקרבתי, אבל ידעתי הכל? לא ידעתי, פתאום אני תמיד עם רבי ישראל, נעלם, הוא איננו, נאבד, אני התחלתי לחפש, לא מצאתי, עד שחיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, עד שראיתי מרחוק באיזה יער, מסתובב אדם מפה לפה, מפה לפה, כנראה עם עוד אחד, הוא מדבר אתו ושואל אותו: "ימה אתה אומר? מה לעשות? ככה, ככה", אני נתקרבתי, אני ראיתי, אם יש לך שכל ותלך איתי ליער, טוב, אם לא, תישאר פה, אם אתה לא רוצה יערות, לך, לך לחפש כסף.