

כשלומד תורה באמת, יכול לידע מהתורה עתידות (שם, סימן ל"ה).

כשלומד בספרים של צדיקים אמתיים, צריך לשים לבו ועיניו היטב להבין נפלאות החידושים שגלו, ועוצם העמקות והמתיקות שבהם, כי מחמת שהדברים נכתבים בספר נעלם אורם הרבה, כי תכף כשנעשה ספר אפילו מתורות גבוהות ונפלאות מאד מאד, יש עליהם חפויים והסתרות הרבה, שנסתרו ונחפה אורם הצח והנפלא מחמת שנעשה מהם ספר, ואפילו הדפין של הכריכה מחפים הרבה. על-כן צריך לשים לב היטב להסתכל על אמתת ונפלאות החידושים שבספר (שם, סימן לו).

לומדי תורה צריכין להתחזק מאד לחדש בתורה, והוא תיקון גדול מאד להרהורים; גם בשעת זיווג ירהרה בדברי תורה (שם חלק ב' - סימן ק"ה).

כשלומד מילי דפורענותא - כגון הלכות אבלות וכיוצא - צריכין לעבור במהירות מקומות כאלו (שיחות הר"ן, סימן ח').

התורה, יש לה כח גדול מאד. ועל-ידי התמדת הלימוד של התורה הקדושה, יכולין לעשות מופתים בעולם, ואף על פי שאין יודעים שום כוונות, ובפרט על-ידי לימוד פוסקים עד שידוע להורות הוראות, כמו שמשפרים מהגדולים שהיו לפנינו שעשו מופתים גדולים, רק על-ידי שהיו עוסקים בתורה יומם ולילה באמת (לקוטי מוהר"ן ב', סימן מ"א).

התורה, יש לה כח גדול להוציא את האדם אפילו מעברות, שאפילו מי שנלכד במה שנלכד, רחמנא לצלן, אם יעשה לו חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, יזכה לצאת ממעשיו הרעים, על-ידי גודל כח ועסק התורה הקדושה (שיחות הר"ן, סימן י"ט).

אפילו מי שלומד ושוכח גם זה טוב מאד, כי לעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח. אבל בוודאי טוב יותר מי שזוכה לזכור את כל דברי התורה הקדושה (שם, סימן כ"ו).

ראוי לאדם שיהיה בעולם הזה בכל מקומות הקדושים של התורה, דהיינו שילמד כל הספרים הקדושים של התורה תנ"ך ושי"ס, וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים, וכל ספרי הזוהר הקדוש, וכל המדרשים וכתבי האר"י ז"ל ושאר ספרים קדושים, כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שהיה בכל מקומות התורה הקדושה. ואל תתבהל מזה לומר שקשה וכבד ללמוד כל הספרים, כי באמת אינך צריך לגמרם ביום אחד, ומי שנפשו חשקה בתורה ועושה תורתו קבע, יכול ברבות הימים לגמור כל הספרים הנ"ל ויותר כמה פעמים, כאשר ראינו כמה בעלי תורה שלפנינו שלמדו הכל, והיו בקיאים בשי"ס וכל הנ"ל כמעט בעל פה, והכל היה מחמת התמדת לימודם. וכל בר אוריין יכול לזכות לכל זה אם ירצה, ואף על פי כן יהיה לו גם פנאי להרבות בתפלות ותחינות ובקשות ושיחה בינו לבין קונו בכל יום. כי יש שהות ביום לכל וזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד ושאר עבודות לחוד. וביותר צריכין לזיהר ללמוד כל הפוסקים ולגמרם כמה פעמים כל ימי חייו, כמבואר לעיל (שם, סימן כה).

כשחושבין תורה, צריך להיות חושב הדבר תורה שרוצה לחדש בה, לחשוב ולחזור במחשבתו אותו הפסוק או אותו העניין כמה וכמה פעמים הרבה מאד, ולהיות נוקש ודופק על הפתח, עד שיפתחו לו (שם, סימן פא).

תפילה

(ליקוטי תפילות א', ק"י)

אלוקי עולם, ברחמיך הרבים, רחם עלינו ותן חלקנו בתורתך. זכנו ברחמיך הרבים, שזוכה להתעורר מעתה אליך באמת, ונתחיל מעתה לעסוק בתורה יומם ולילה. ואל יטרידנו ואל יבלבל אותנו שום טרדא ועסק ומשא ומתן, רק תהיה מלאכתנו נעשית על-ידי אחרים. וברחמיך הרבים תפרנס אותנו בהרחבה גדולה, ותספיק לנו כל הצטרכותנו מאתך קודם שנצטרך להם, באופן שלא נצטרך לעסוק בשום עסק בשביל פרנסה, רק תהיה תורתנו אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא, ואפילו מי שמוכרח לעסוק באיזה מלאכה ועסק ומשא ומתן בשביל פרנסה, תעזרם ותחזק לבבם, שאל ישכחו חס ושלוש את עולמם הנצחי, ויחוסו על

מערכת: 050-6754970
050-6741702, 02-5829086

תרומות: בכל סניפי הדואר,
חשבון 89-2255-7

מכתבים: ת.ד. 27100
ירושלים 91270

שידוכי מצוה: 050-6870043
(13:00-16:00)

נפשם לקבוע עתים לתורה, ותהיה תורתם קבע ומלאכתם ארעי, ולא יתבטלו מעסק התורה כי אם בעת ההכרח בשביל המשא ומתן והעסק בלבד. ובכל זמן שיוכלו לחטוף איזה שעה או רגע, מכל שכן יום או יומים לעסוק בתורה, יזכו להגות בה בהתמדה גדולה.

ותרחם עלינו ותפתח לנו שבילי השכל האמת שזוכה להבין כל דברי התורה על בורין ואמתתן, וזוכה להכניס כל מוחנו ומחשבותינו ושכלנו בתוך התורה ולעיין בה היטב במקום שצריכין לעיין. וכל כוונתנו יהיה לשמה באמת, כדי להבין דברי התורה על בורין לאמתתן ולא להתייחר ולקנטר, חס ושלוש, ולא בשביל שיהא נקרא רבי, ולא בשביל ממון וכבוד, ולא נעשה חס ושלוש דברי התורה קרדום לחפור בהם ולא עטרה להתגדל בהם, רק נעסוק בהתורה באמת לשמה בכל כחנו ושכלנו ומחשבותינו, כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשה, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד.

ואתה, ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים, תאיר עינינו בתורתך ותפתח לבנו, שזוכה להבין היטב במהירות גדול בכל מקום שנלמוד שם ולהשיג דברי התורה באמת, וזוכה ללמוד כל ספרי תורתך הקדושה בכל יום: תנ"ך

ושי"ס ופוסקים ומפרשיהם, וכל ספרי המדרשים, וספרי הזוהר הקדוש ותיקונים, וכל כתבי האר"י זכרוננו לברכה, וכל ספרי הצדיקים האמתיים שבימינו. וזוכה לגומרם ולחזור ולהתחילם כמה וכמה פעמים כל ימי חייו.

רחם עלינו למען שמך, וזכנו להתמיד בתורתך הקדושה בהתמדה גדולה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. וזוכה להמית עצמנו על התורה, עד שתתקיים בידנו. וזוכה לשבר ולבטל ולהמית כל התאוות רעות וכל המידות רעות שבגופנו, על-ידי עסק ועיון התורה באמת ...

שיחות

(שיחות מרי ישראל אודסר, זצ"ל - ט"ז)

... רבי ישראל קרדונר אמר לאמא שלי: "זה דבר שאי אפשר בשום אופן לבטל. ישראל בער יהיה לעולם ועד ברסלב וככה יהיה!" אמי שמעה שהוא אומר כך, אז היא נפלה ומתה, מגודל הפחד והשבר הגדול. בבית רבי ישראל, היא נפטרה. היא שמעה שלא יעזור שום כח בעולם. אני אמרתי: "אני אהיה ברסלב כל ימי חייו!"

ואז נעשה נס מהשמים. אחד מחברה קדישא ראה שהאמא שלי עשתה איזה תנועה מהעין והיה סימן חיים, הוא ראה שהעין לא מת. אבל הוא חשב: "זה רק דמיון". אז בא עוד אחד וראה גם-כן אותו הדבר, שהיא עשתה איזה תנועה בעין. נו, על-פי שנים עדים יקום דבר!" האנשים אמרו שאי אפשר לה להיות בחיים, הלב הפסיק לפעול וכולם ראו שהיא מתה, אבל היא אמרה: "לא, אני לא מתה..."

מכתב

(מספר אפי הנחל - מכתב פ"ז)

ב"ה, י"א אדר א' תשכ"ז.
לכבוד חמדת לבי ... אתמול זכיתי לבקר את אחותך היקרה ... האצילה, ה' ירפא ויבריא אותה מהרה, בזכות רבינו הקדוש והנורא. והנה היה בינינו שמחה גדולה כנהוג, ולכבודי אכלה כל המאכלים של ארוחת צהרים.

אני חלוש כח מאד ואינני בקו הבריאות. ובעבור זה עוד לא סדרתי את ההקדמה להספר הקדוש. ועיני תלויות ומצופות לה' יתברך, שיזכני להתגבר על כל המכשולים בקרוב, ולהתחיל ולגמור הדבר בכי טוב כרצון לבי. ענין הקשר שלנו שהוא כולו רק אמת זך וצח בלי שום מחשבה פגומה של כבוד והתפארות או כסף וכדומה, חס-ושלוש. רק באמת לשם שמים בלבד, לרחם על ישראל ברחמנות אמתית, לפרסם ולהודיע לכולם, מי הוא מלך הכבוד, מי הוא המנהיג האמת שבדור הזה, שהוא עיקר כל חיותנו ותקוותינו, הוא נחמתינו וגואלינו, לדור דור לנצח. אוהבך הנאמן המתגעגע תמיד על רפואתך השלמה, בגוף ונפש, שזהו טובת עם ישראל.

ישראל בער אודסר,
מחבר ספר אפי הנחל